



Oosterhuizen route ca. 18 km

Fietsplezier op de Veluwe rond Oosterhuizen




Veluwe
Ieder jaargetijde anders

Oosterhuizen route

Als u de route van Oosterhuizen gaat fietsen, volgt u de gele bordjes (zie foto). De gehele route is bewegwijzerd. Voor fietsers die met de auto komen, is het handig de tocht te beginnen bij het Dorpshuis van Oosterhuizen. Hier is voldoende parkeergelegenheid. Tijdens de route van circa 18 kilometer maakt u kennis met het gevarieerde landschap rondom het dorp Oosterhuizen. De uitgestrekte akkers van de Enk, verscholen dorpen, oude beekjes, het Apeldoorns-Dierens kanaal en niet te vergeten de bossen. Om onderweg uit te rusten of te genieten van de stilte, zijn er een aantal picknickplaatsen ingericht.



Gasthuismolen

De oudste watermolen op de Beekbergerbeek is de Gasthuismolen. Al in 1294 werd de naam van de molen genoemd. In die tijd was de molen een dwangkorenmolen van een graaf. De inwoners van het kerpel Beekbergen waren verplicht om er hun graan te laten malen. Het maalloon van de molenaar werd vaak in natura voldaan. In 1907 is de molen afgebrand en later herbouwd. De watermolen is niet meer in gebruik.



De beek langs Gasthuismolen

De beek is de enige natuurlijke beek van de Oost-Veluwe. Dat betekent dat deze beek al sinds de laatste ijstijd het water van dit deel van de Veluwe afvoert. Omstreeks de twaalfde eeuw is de beek vergraven tot spreng, waarna er tal van watermolens werden aangelegd. Hier moet u bestid afstappen om te zien hoe het water spontaan uit de grond ontspringt.



Albameer

Het Albameer is geen natuurlijk meer, maar is ontstaan door zandwinning. Kalkzandsteenfabriek 'De Alba' was verantwoordelijk voor de zandwinning. De komende jaren zal er nog zandwinning plaatsvinden. Daarna krijgt de plas met omliggende grond de bestemming 'Bos en Parkstrook'.



Bakhuis

Vroeger stond er naast de boerderij vaak een bakhuis. Daar kookte men in grote fornuispotten het wasgoed of de aardappelen voor de varkens. In sommige bakhuizen stond een bakoven, waar men het brood bakte. In de grotere bakhuizen zelfs voor de hele buurt. Bijvoorbeeld op Wittekruisweg 12 of aan de Achterstekerkerkweg. Op vaste avonden kwamen de boeren uit de buurt er met hun 16 ponders (8 kilo) roggedeeg op de kruiwagen naar toe om brood te laten bakken. Voor de inwoners een uitje en bovendien werden de laatste nieuwtjes er uitgewisseld.



De Enk

Aan weerszijden van de Achterstekerkerkweg liggen de uitgestrekte oude enkgonden. Door jarenlange bemesting met de inhoud uit de potstal, waarin veel heide gebruikt werd, ontstond er een zeer vruchtbare grond. Op sommige plaatsen is de teelaarde laag meer dan 1 meter dik. De Enk van Oosterhuizen-Lieren-Beekbergen is een van de mooiste enken van ons land.



Linde

Voor de boerderij aan de Achterstekerkerkweg 75 staat een lindeboom die meer dan 300 jaar oud is. Het is een van de oudste en dikste bomen van ons land. De boom heeft op twee meter hoogte een stamomvang van ruim 6,50 meter. Het verhaal gaat dat in deze stam een oud karrewiel is vergroeid.

Fietsplezier op de Veluwe rond Oosterhuizen



Apeldoorns-Dierens kanaal

In 1825 liet koning Willem I een kanaal graven tussen Hatterm en Apeldoorn. In 1858 is het kanaal van Apeldoorn naar Dieren gegraven (totaal 55 km.). Totdat omstreeks 1932 de schepen op het kanaal werden uitgerust met een (stoom)dieselmotor, werd de energie geleverd door de sleper en zijn trekpaard op het jaagpad, nu fietspad. Na de Tweede Wereldoorlog werd het vervoer over water verdrongen door transport per trein of vrachtwagen. In 1972 zijn de sluisdeuren van het kanaal gesloten. Er zijn plannen om het kanaal in de toekomst weer bevaarbaar te maken.

"Want waar vind je Gaart van Kee
en Gaart van Truu en Gaart van Jan
Jan van Gaart en Gaart van Gaart
Dat hele span
Oosterhuizen, bos en hei
Korenvelden, groene weil,
Zeg me waar ik zoiets nu nog vinden kan."

Refrein uit het Oosterhuizer lied



Oosterhuizen is een kleine agrarische buurtschap aan de rand van Beekbergen, bij Apeldoorn. Het is er rustig wonen. De woonhuizen en karakteristieke boerderijen staan wijd uit elkaar. In de voormalige dorpschool is een levendig Dorpshuis gevestigd, ledere dag zijn er verenigingen te vinden voor sport en ontspanning. Het openbare basisonderwijs wordt gegeven in de ernaast gelegen nieuwe school. Men kan zeggen dat de 115 leerlingen bevoorrecht zijn; een

schooltijd met uitstekend onderwijs in een goede sfeer van saamhorigheid. Oosterhuizen is trots op het amfitheater naast de school. Het dorp kreeg er het predikaat 'Kern met pit' voor, vanwege maatschappelijke verdiensten. Als u door het Wilmalaantje fietst, ziet u vast en zeker een prachtig rietgedekt huisje. Hier woonde eind 20ste eeuw Wilma Vermaat, een bekende religieuze schrijfster.

De Oosterhuizen fietsroute en deze folder zijn tot stand gekomen door het samenwerkingsverband Dorpsraad Oosterhuizen, gemeente Apeldoorn en VVV Apeldoorn.

Met dank aan: Brimos, Camping De Vinkenkamp, Domatrac Mechanisatie VOF, Felua-groep, Gemeente Apeldoorn, Golf- en Businessclub De Scherpenbergh, Recreatiecentrum De Bosgraaf en VVV Apeldoorn.



€ 0,50



Dorpsraad Oosterhuizen